

Nieuwjaarslezing 6 januari 2025

Mevr. Petra van Ruiten, directeur HOVO Brabant, verwelkomt alle 600 aanwezigen

Zij richt zich vooral tot degenen die voor het eerst een HOVO-lezing meemaken. Mevrouw van Ruiten zet de organisatie van HOVO-Brabant uiteen en geeft een overzicht van de vele mogelijkheden bij te leren: via cursussen, leergangen, excursies en themadagen. De kwaliteit van het aanbod is geborgd, de werkvormen zijn zeer gevarieerd. Haar trots zijn de docenten die gemotiveerd en met enthousiasme hun colleges geven. Wie wil, kan zich nog voor cursussen aanmelden die eind januari starten. Vervolgens stelt zij de vriendenvereniging Sed Vitae voor met haar activiteiten, het Studiefonds en de website sedvitae.nl

Dan is het woord aan:

Prof. dr. Beatrice de Graaf, onder meer verbonden aan de Universiteit Utrecht
“*Geschiedenis als frontlijn: Poetin en het wapen van de historie*”

Kennismaking met Vladimir Poetin: wat drijft hem en waarom hanteert hij geschiedenis als wapen?

Poetin gebruikt afschrikking als wapen, zoals oorlogen uit het verleden. Hanteert psychologische strategieën waarbij alles is geoorloofd. Poetin is uit op de dystopische¹ ondergang van Oost en West. Startte stap voor stap met *radicalisering*². Als drijfkracht én verklaring voor zijn handelen zet hij, naar gelang het hem uitkomt, geschiedenis misvormd in.

Links: foto van Vladimir als puber met zijn grootouders. Hij is een nakomertje.

Twee eerder geboren broertjes zijn bij het beleg van Petersburg omgekomen. Zijn ouders zijn zeer gedesillusioneerd. Vladimir is ijverig en leergierig, leert Engels en Duits. Zijn voornaamste ambitie? Bij de KGB komen!

In Oost-Duitsland ontstaan in 88/89 protesten: de Muur valt. In 1990 is Poetin in Dresden inmiddels plaatsvervangend hoofd van de buitenpost KGB. In de villa van de KGB lijken compromitterende dossiers tussen KGB en Stasi te worden verbrand, gezien de rook die er dan uit de kieren komt. Met bravour en bluffen weerstond Poetin er de demonstranten.

Er ontstaan ook protesten in Rusland, maar Moskou houdt de protesterenden niet tegen. Uiteindelijk wil Jeltsin een goede ‘dienaar’ als Poetin bij zich. Dan wordt hij tot hoofd van de KGB benoemd.

Volgens De Graaf is Poetin niet gek of ziek en was hij aanvankelijk nog niet corrupt. Corrupt waren wel de oligarchen rondom hem. Die hebben overigens momenteel geen enkele zeggenschap meer.

Reconstructie van Poetin als president

Niels Drost, een bijzonder intelligente student van De Graaf, doet onderzoek naar de omgang van Poetin met de 19e eeuw. Niels ontwikkelt een computer-programma waarmee hij alle toespraken van Poetin analyseert. Wat blijkt? Poetin hield 11.000 unieke speeches. Hij analyseerde en gebruikte speeches van zijn voorgangers. Poetin stelt de Russisch orthodoxie centraal, want beïnvloed door

het strenge geloof van zijn oma. De meeste, vooral oudere, vrouwen stemmen op Poetin, omdat zij zich veilig voelen onder het van oudsher zeer patriarchale systeem, dé steunpilaar van het Russische regime. Als bewijs voor zijn eigen geloof dompelt Poetin zich jaarlijks in het openbaar in een koud bad als herinnering aan zijn doop.

¹ dystopisch = anti - utopisch = ondergang van de wereld



Anderzijds refereert Poetin aan de historische Alexander de Grote als grote leider. De Russisch orthodoxe kerk bestaat uit de trias: Orthodoxie - Monarchie - Nationalisme. Rusland is niet gesecculariseerd, zoals Nederland en andere westerse landen. In 2001 stelt Poetin in een toespraak: "Vrede etc komen van Rusland ...". Poetin herbruikt 'nieuwe' symbolen zoals de twee-koppige adelaar van het Romeinse Rijk en Byzantium (zie vlag rechts van Poetin hiernaast).

Rusland kent géén scheiding tussen kerk en staat: de keizer / machthebber is tevens de spirituele leider van het land. Wereldwijd kent de Russische orthodoxe kerk 140 miljoen gelovigen, waarvan 110 miljoen in Rusland! Poetin heeft teksten uit de klassieke katholieke religie in het nieuwe volkslied opgenomen. Ook de Griekse orthodoxie beïnvloedt Poetin als leider / tsaar van de orthodoxe kerk. Vergelijk zijn uitspraak: "De Krim en Oekraïne vormen de bases van het Russisch orthodoxe geloof." Zijn argument beide landen weer onder Russisch gezag te brengen. Maar Georgiërs en Oekraïners staan geen revolutie voor: ze komen tegen Rusland in opstand voor onafhankelijkheid. Georgië omarmt "Alle Menschen werden Brüder" van Beethoven, het Europese volkslied.

Radicalisering van Poetin

Zo omschrijft Poetin de waarde van het Russisch orthodoxe geloof: "Wat van de hemel is, is het Russisch orthodoxe geloof. En wat van het Westen is, is van de satan. In het Westen heerst een omgekeerde religie, het satanisme!" En in een interview als "Politicus van het jaar": "Ik heb altijd een exemplaar van de bijbel in mijn vliegtuig (...) en een speciaal, geborduurd, icoon"³ Tijdens zijn inauguratie in 2018 schalt Poetin: "Heil, heil aan onze tsaar!" Roept zichzelf zo tot tsaar uit én als leider van de Russisch orthodoxe kerk. Poetin bluft en denkt ermee weg te komen om zijn doelen te bereiken: meer macht en gebiedsuitbreiding ten koste van alles, vooral van de ongelovigen in het Westen. Ventileert daarentegen dat de NAVO mede de oorzaak van de huidige instabiliteit is!

Het was voor ons in het Westen onvoorstelbaar dat Rusland de Oekraïne in 2022 binnenviel. Waardoor hadden we het kunnen vermoeden? Doordat Poetin de geschiedenis altijd naar zijn hand zet en refereert aan gebiedsuitbreidingen in het verleden zoals in 1882, 1654 etc. De vijf eeuwen voordat het Romeinse rijk uiteenviel ... In het Westen gebruiken we de geschiedenis niet voor dergelijke doelen. Poetin gaat zelfs zover dat hij zich met Jezus vereenzelvigd door diens woorden te verdraaien en vervolgens op zichzelf te betrekken: "... zijn leven voor zijn vrienden te geven ...", maar on-gelovige vijanden mag je martelen en doden. Hij eist die praktijken ook van zijn volk en militairen, zoals onder meer blijkt uit de woorden van de rekrut die het doden en martelen van vijanden rechtvaardigt: "Want ze zijn geen orthodox gelovigen".

Die vereenzelviging met Jezus duidt, volgens De Graaf, op de heel diepe put waarin Poetin zich begeeft. Navalny gebruikte precies die woorden om te bewijzen hoe corrupt Poetin is: hij verdraait Jezus' woorden, om zichzelf vrij te pleiten. De oorlog is niet alleen Poetin, maar van het hele Russische volk!

³ Ook gezien? Trump zei ± 8 januari jl. altijd 'de bijbel' bij zich te hebben ...

Hoe nu verder?

De Russen zijn besmet met Poetins verhaal. Hoe ont-smet je hen? Er zijn mogelijkheden voor de Russen vanuit het Westen informatie te ontvangen, maar heel gevaarlijk, zoals we weten. En wij hier? Wees bereid en attent ...

Zo heeft Rutte het als secretaris generaal van de NAVO het bij het rechte eind met zijn recente waarschuwingen voor gevaar en oorlog. De Graaf: "We moeten ons ervan doordringen dat we Poetin serieus moeten nemen." We kunnen niet met Poetin dealen, maar moeten duidelijke scheidslijnen trekken én de geschiedenis kennen, in verband met Poetins mis-bruik.

Vragen / opmerkingen uit de zaal

Hoe krijg je het juiste verhaal in Rusland?

Er zijn wel wat westerse bronnen die Russen gebruiken, maar nog niet doorslaggevend

Russen voeren oorlogsvoering op.

Wij bepleiten: "Geen geld meer naar Rusland", maar dat mag in Nederland nog steeds naar Rusland ...

Rijmt de Russisch orthodoxie met de naastenliefde van de westerse, christelijke kerken?

Ja, daarbinnen wel, maar niet ten aanzien van de vijand (vergelijk de aangehaalde rekrut). Dat is nu juist het probleem

De paus?

Ontmoet orthodoxe prelaten, maar ... zwijgt ...

Poetin treedt af en dan?

Een opvolger zal uit de intieme kring van vrienden en gelijkgestemden komen die hij vertrouwt.

Kernwapens?

Poetin heeft er geen belang bij zichzelf te vernietigen...

De onderhandelingstafel ... blijft over!

De Nederlandse politiek heeft het aldoor over emigranten tegenhouden, immigratiebeleid en mislukte integratie. Maar het is veel belangrijker dat we Poetin tegenhouden, zijn bluffen serieus nemen en anticiperen op zijn uitbreidingszucht. In Nederlandse, politieke en andere kringen moet dit onderwerp overal veel meer gaan léven. Omgekeerd moeten we als afschrikmiddel de eigen defensie op orde brengen. De 2%-investering is te weinig. Europa moet van zijn afhankelijkheid van de Verenigde Staten af en binnen Europa meer éénsgezind zijn.

De Graaf ventileert deze boodschap niet zomaar aan ons, maar aan (groot)ouders die deze aan (klein)kinderen verder moeten uitdragen. Beatrice de Graaf zelf zit in diverse groeperingen en commissies, om het reële gevaar Poetin, landelijk en internationaal bekend te maken.

Petra van Ruiten bedankt de welsprekende Beatrice de Graaf voor haar boeiende en interessante lezing met een feestelijk boeket. Hiermee staat zij voor onze banner tijdens het langdurige, enthousiaste applaus. "Wat goéd!" hoor ik in alle toonaarden na afloop.

Tenslotte delen Janine, Alphons, Henk en ik onze Sed Vitae-folders uit die veel aftrek vinden.

Nieuw boek Beatrice de Graaf: "Poetins sataristische droom" komt februari aanstaande uit.

Cocky Verweij, Sed Vitae



